

# *Droomcottage* in de Lepelaarsgang

De Nederlandse Georgina frequenteerde Antwerpen  
al zo'n dertig jaar voor ze in de koekenstad haar droomhuisje kocht.

Ze vond het in de Lepelaarsgang en bouwde het om  
tot een gastenverblijf met karakter.





*“Ik wilde geen nieuwbouw maar iets met karakter, er mocht veel werk aan zijn, want alleen zo kon ik er mijn eigen ideeën in verwerken”*

Eigenlijk was Georgina op zoek naar vastgoed om in te investeren. Ze wist goed wat ze wilde: een pand met originele elementen, dat gerenoveerd moest worden. “Ik wilde geen nieuwbouw maar iets met karakter,” vertelt ze. “Er mocht veel werk aan zijn, want alleen zo kon ik er mijn eigen ideeën in verwerken. Na lang zoeken vond ik via internet iets interessants. In de eeuwenoude Lepelaarsgang werd een voormalig restaurant in delen verkocht. Ik ging kijken en was direct verkocht. Ook al was het huisje dat ik aantrof rommelig en onoverzichtelijk, toch zag ik er meteen de mogelijkheden van in. Het steegje zelf sprak ook echt tot de verbeelding. Daarom besloot ik het pand te kopen.”

### **Een romantisch steegje in de koekenstad**

Steegjes als de Lepelaarsgang zijn een zeldzaamheid geworden in Antwerpen. Het is een goede zaak dat ze in ere worden hersteld. Vroeger liep de Lepelaarsgang door tot in de straat om de hoek en werd het volledig ingepalmd door restaurant ‘De Lepelaar’. “Het hele complex was verkaveld tot verschillende huisjes,” legt Georgina uit. “Het stuk dat ik kocht, was vroeger het eetgedeelte van het restaurant. Een vriend van ons heeft hier lang geleden nog gegeten! Zijn tafeltje stond daar waar nu de kast staat! Op de bovenverdieping was de feestzaal, die afgehuurd kon worden. Lang daarvoor moeten het twee kleine huisjes geweest zijn, want er zijn twee deurtjes en boven in het dakgebinte zie je ook een onderverdeling.” Als ik navraag doe bij de verkopers van het voormalige restaurant, weten zij me te vertellen dat de steeg vroeger bestond uit acht eenkamerwoningen en dat het





altijd een arme buurt is geweest, die zich aan de rand van de stad bevond. Het stuk van de steeg dat zij nu nog bewonen, was vroeger zelfs een heuse boerderij. De namen in de buurt deden inderdaad al zoiets vermoeden: Ossenmarkt, Varkensgang, Lepelaarsgang... Aan de andere kant van de leien waren vroeger moerassen. Veel lepelaars hadden daar hun nest. Vandaar de naam van deze steeg. In steegjes als deze stond vroeger de pomp. Ze dienden zo als gemeenschappelijke delen. Hier werd de was gedaan, hier speelden de kinderen... De steeg zou dateren van rond 1516, wat goed mogelijk is, aangezien het vlakbij gelegen begijnhof ook van rond die tijd is.

### **Authenticiteit hoog in het vaandel**

In het huisje zijn het plafond, de tegels, de haard en de steektrap nog origineel. Van wanneer ze juist dateren, valt moeilijk te bepalen. Maar qua karakter en authenticiteit mag dit pand er dus wel zijn.

“Tijdens de verfraaiingen begon ik het huisje zo leuk te vinden dat ik besloot er een gastverblijf van te maken,” zegt Georgina. “Zo kon ik er zelf ook nog van genieten, bijvoorbeeld tijdens mijn vriendinnenweekendjes.”

Zodra je het privé-steegje betreedt, valt het je meteen op dat Georgina veel gevoel voor stijl heeft. Ze heeft het huisje prachtig wit geverfd, met een zwarte boord. Voor de deur

*“Tijdens de verfraaiingen begon ik het huisje zo leuk te vinden dat ik besloot er een gastverblijf van te maken”*





*De keuken is goed uitgerust en zorgt ervoor dat dit gastenverblijf een 'self-cateringhouse' wordt genoemd.*

heeft ze een tafeltje met stoelen neergezet, en zo een privé-terrasje gecreëerd, dat ideaal is om te genieten van een aperitiefje voor je de stad intrekt.

Wat de inrichting betreft, heeft ze gekozen voor een tijdloze, landelijke stijl, met veel respect voor authenticiteit. Het wit en zwarte salon is ruim en dankzij het gebruik van veel, heel veel kaarsen uitermate gezellig. Glossy maandbladen zorgen voor leesvoer.

De keuken is goed uitgerust en zorgt ervoor dat dit gastenverblijf een 'self-cateringhouse' wordt genoemd. Hier kan je lekker je eigen potje koken als je geen zin hebt om de stad in te trekken. Aan de grote eettafel is er plaats genoeg.

Alle basisproducten zijn aanwezig: thee, koffie, kruiden, olie... Je kan je koelkast ook laten vullen met lekkers voor het eerste ontbijt, en eventueel zelfs met een fles champagne.

### **De klasse van een uitgesproken smaak**

De volledige bovenverdieping is gereserveerd om te slapen en je te wassen. Onder het prachtige houten dakgebinte prijkt een kingsize bed, dat opgedekt is met eigenzinnige dierenprints. "Ik weet dat ik een redelijk uitgesproken smaak heb," zegt Georgina, "maar het is hier tenminste niet zo saai als in de meeste hotels. En de gasten reageren er altijd positief op." Achter





de klapdeuren (die de originele keukendeuren zijn van restaurant De Lepelaar) vinden we een magnifiek bad op pootjes, stapels witte handdoeken, badjassen en pantoffels.

Terwijl je een bad neemt, kan je zelfs je glaasje bubbels kwijt: er is werkelijk aan alles gedacht.

### Persoonlijk onthaal

Gastvrouw spelen bevalt Georgina wel. "Ik ontvang mijn gasten altijd persoonlijk en doe dat met een fles champagne. Ik geef hen dan een kleine rondleiding en geef tips voor bezienswaardigheden. Zo ontmoet ik mensen van over de hele wereld, van België en Nederland tot Amerika en Zuid-Afrika. Mijn gasten zijn echt op zoek naar een uniek logeeradres, ver weg van internationale hotelketens die allemaal op elkaar lijken. Hier krijg je geen onpersoonlijke hotelkamer, maar een compleet huisje van 120 m<sup>2</sup>. Als je het hek van het steegje opent, zet je een stap terug in de tijd, terwijl je wel het nodige hedendaagse comfort hebt."

### Georgina's dromen

De reacties op Georgina's site liegen er niet om, die zijn ronduit lovend!

Heeft ze nog grote dromen? "Jazeker!" antwoordt Georgina beslist. "Dit huisje was een goed excuus om veel én uitgebreid te gaan shoppen, maar het is nu klaar. Ik zou graag een huis verbouwen in Frankrijk en een paar gîtes inrichten. Maar dit pareltje zal ik altijd houden als pied-à-terre... om af en toe naar terug te keren en te genieten van deze unieke plek in het hartje van Antwerpen." ■

### INFO

#### The ancient alley cottage

Lange St. Annastraat 8/2  
2000 Antwerpen  
[www.ancientalleycottage.be](http://www.ancientalleycottage.be)

#### Prijs

Afhankelijk van de periode:  
van 175 € - 195 € per nacht,  
minimum 2 nachten.

#### Contactpersoon

Georgina Lamme  
Tel. +31(0)651 - 41 75 77